

GÜLE GÜLE

SON ARZU

Adamı idam edeceklerdi. Savcı:
-Son arzun nedir? dedi. Mahkûm hiç düşünmeder. cevap verdi.
-Çince öğrenmek istiyorum.

NİÇİN GEÇ KALMIŞ

Orhan, her zamanki gibi, o sabah da derse geç kalmıştı. Kapiyi korka korka tıkkırdatıp nefes nefese sınıfa girdi. Öğretmen derse geç kalanlara çok kızardı. Kaşlarını çatıp Orhan'ı baştan aşağıya süzdü. Sonra bağırdı:
-Yine mi sen? Niçin geç kaldın?
Orhan ezile büzüle cevap verebildi:
-Efendim... şey... dışarıda kar var, yollar çok kaygan...
-Eee, ne olmuş?
-Efendim, şey... ben bir adım atıyorum... iki adım geri kayyordum.
Öğretmen gülerken:
-Peki böyleyse nasıl geldin?
-Şey efendim... Yüzümü okula değil eve çevirdim. Sonra yürüdüm. Yine bir adım atıyor, fakat okula doğru iki adım kayyordum.

REÇETESİZ OLMAZ

Eczaneye giren soyguncu kasada duran eczacıya silahını doğrultur:
-Kasadaki paraları ver çabuk!..
Eczacı bir an şaşırır, sonra şoukkanlılıkla:
Özür dilerim ama reçetesiz hiçbir sev veremem...

Kim aldı

Müfettiş sınıfa girer, bir sobbetten sonra Ahmet'e sorar:
-Söyle bakalım oğlum, İstanbul'u kim aldı?
Ahmet:
Ben almadım öğretmenin...
Müfettiş, sinirlenerek ters

ters öğretmene bakar.

Öğretmen:
İşte müfettiş bey, bunlar hep alırlar sonra da almadım derler.

Müfettiş küpelerine biner ve Müdüre gider. Müdür:
-Sinirlenmeyin müfettiş bey, ben şimdi gider kimin aldığını bulur ve sana getiririm, der.

VURURİM ONI

Askere yeni alınmış bir Karadenizli ere komutan sorar:
-Oğlum bir ân için kendini savuşturmuş gibi kabul et.
-Hey gözünü sevdiğim komitanum, o dedüğün bi olsa...
-Önünde bir düşman geliyor ne yaparsın?
-Vururim oni komitanum...
-Bir düşmanda sağ taraftan geliyor ne yaparsın?
-Oni da vururim komitanum...
-Ya peki, bir düşmanda sol taraftan geliyorsa?
-Dedum da, vururim oni...
-Dur daha bitmedi. Bir düşman da arka taraftan gelirse bu sefer ne yaparsın?
-AA! Yetti ama komitanum. Senun benden başka eşcerun yok midur?...



TEHDİT

Hanımiyla dargın olan yeni evli biri güneşte oturuyormuş. Sinekler başına üşüşmeğe başlamış. Sinek kovalaya kovalaya usanan delikanlı nihayet öfkelenmiş:
-Kış kış, vallah babama söylerim sizi de evlendirir ha! demiş

İMTİHAN

Ağabeyi Aylin'e sordu:

-Ay mı daha uzak, yoksa Amerika mı?

-Amerika daha uzakta tabii.
-Nereden anladın?

-Geceleri ay gördüğümü halde, Amerika görünmüyor.



Zekâ Oyunu

Bir grup arkadaş, lokantada yemek yerler. Önlerine gelen 27000 liralık hesabı bölmek isterlerken, aralarından üç kişinin gittiğini farkederler. Onların da borcunu ödemek için, herkes 1500 lira daha vermek mecbûriyetinde kalır. Buna göre başlangıçta masada kaç kişi vardır?

masada 9 kişi vardı.

VAKİT Mİ VAR?

Niyâzi amele olarak bir inşaatçı çalışıyordu. İşe başlarken iki gün olmuştu. Kendini uyanık mı arabasını, diğer işçiler arasında boş olarak götürüp getiriyordu. Bir müddet bunu seyreden ustabaşı yanına çağırıp çıkıştı:
-Sen ne yapıyorsun böyle kardeşim? İki gündür seni takip

ediyorum. Diğer işçilerin arasında boş gidip geliyorsun. Niyâzi telaşlı telaşlı cevap verdi:
-İnsaf et ustam insaf! O kadar hızlı çalışmaktan arabayı doldurmaya vakit mi var...
-?!..

1. Dünya Savaşı'nda, yerden 2 km. yükseklikte uçmakta olan bir Fransız pilotu, yüzünde bir sinek dolatıldığını sanarak elini yüzüne götürdü, yüzünde, sinek yerine sert bir şey yakladı. Pilot yakaladığı şeyi bakınca gözlerine inanamadı. Bu, Almanların aşağıdan attıkları kurşunlardan biriydi.
Bu şöyle olmuştu: Kurşun aamludan. 800 m/saniye hızla çıkar. Yolculuğunun sonunda hızı 40 m/saniyeye kadar düşer. Bu anda uçağın hızı da 40 m/saniye olduğundan kurşun uçağa göre hareketsiz durumdadır ve bu sebeple pilot onu eliyle yakalayabilir.

DÜELLO

Amerika'da, biri şişman, diğeri zayıf iki kişi, bir tartışma neticesinde düelloya karar verdiler. Şişman itiraz ederek dedi ki:

-Benim bedenim ölçüsü senden, seninkinden geniş.

Zayıf olan cevap verdi:

-Kolayı var. Benim beden ölçümü alır, senin vücudunda o kadar yer işaretleriz. Dairenin dışına isâbet ederse kabul olmaz.



MINNOŞ

Göker Grafik

