

## Horasan'dan Anadolu'ya SEYYİD HARUN VELİ

### Şehrin İmâr ve İnşâsı (4) AKILLI VEZİR

Yazan: Sefa KOYUNCU

Gönderdiği adamlar Beyşehir'e dönmedi, Eşrefoğlu bu hâle daha da içerledi. Nasıl olur da dönmez en sadık adamları, Büyüyle mi tutuyor Horasanlı bunları? Vezirine dedi ki : «Ordumuzla gidelim, Hârûn'un kal'asını yıkıp harâb edelim. Giden adamlarıma sihirbazlık yapıyor, Akıllarını çelip hizmetine katıyor. Tutup şehir kuruyor bizim arazimize, Göz mü diyor yoksa bütün beyliğimize? Ey vezir! ordumuzla Velvelid'e gidelim, Gecikmeden Hârûn'un işini bitirelim.» Mehmed Bey'in Veziri akıllı bir zât idi, Beyi'nin bir yanlışlık yapmasını önledi. Dedi ki : «Sultanım bu zât bir velî olmalı, Sabredip maksadını iyice anlamalı. Beylikte ve toprakta, belki de gözü yoktur, Size karşı söylenmiş kötü bir sözü yoktur. Birkaç adam gönderip durumu anlayalım, Hakk dostuna karşı bir yanlışlık yapmayalım.» Mehmed Bey, vezirine büyük değer verirdi, Vezirin sözlerini bu sebeple dinlerdi. Birkaç askeri daha tenbihleyip gönderdi, «Horasanlı'yı bulup, bana getirin!» dedi. Bu defa da askerler dönmediler geriye, Hayran olup kaldılar Seyyid Hârûn Veli'ye. Mehmed Bey, askerini yedi kere gönderdi, Ancak her kerresinde giden geri gelmedi. Eşrefoğlu öfkeyle bağırdı vezirine, «Gönderdiğim askerler geri gelmedi yine! Velvelid'e sefer var, tez orduyu hazırla, Şehri yakıp, yıkmaya gideceğim ordumla!» Vezir dedi ki : «Beyim, bu defa ben gideyim, Yerinde inceleyip, durumu öğreneyim.» Peki» dedi Mehmed Bey, «Biraz daha duralım. Çabuk geriye dön de bir karara varalım!»

— Devam Edecek —

## Eğitim-İş Sendikası

■Başararı Sayfa 1'de nü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Ülkemizde 1981'den bu yana 24 Kasımlar Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta, Ne varki 1991-1993 yılları arası doğu ve güneydoğu'da katledilen 75 arkadaşımızın üzüntüsü içimizde büyük yaralar açmıştır. Görülen o ki, en temel yaşama hakkı oralarda güvence altında değildir diyen Salih Sarier sözlerine şöyle devam etti : «Okuma-Yazma oranı:

nin amaçlanan düzeyde olmadığı göz önüne alınarak, Atatürk'ün hedeflediği düzeye ulaşmaya kadar 24 Kasımların Eğitim Seferberliği günü olmasını öneriyoruz» şeklinde konuştu.

Eğitim-İş Şube başkanı Salih Sarier, şehit olan öğretmenler için ülke çapında bir kampanya başlattıklarını ve yardım etmek isteyenlerin Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet şubesi 1021295-1 nolu hesaba yardımında bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

■ TÜM VATANDAŞLARIMIZI SAKATLARA YARDIMA VE ONLARIN SORUNLARININ ÇÖ-

## Şehit Astsubay

■Başararı Sayfa 1'de Perşembe günü saat 10.00'da hükümet konağı önünde düzenlenen askeri törenle yaklaşık 5 bin vatandaşımızın katılımıyla omuzlarda taşınan şehit Uysal, belediye mezarlığına götürüldü ve burada toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan kalabalık halk Kahrolsun PKK, PKK Mecliste, Türkiye Apo'ya mezar olacak şeklinde sloganlar attı.

Törene Konya Vali Yardımcısı M. Tevfik Özbilgin Konya J. Alay Komutanı Kd. Albay Oğuz Belenli, Kaymakam İbrahim Çay, Garnizon Komutanı Pers. Yzb. Cengiz Kuru, Belediye Başkanı Mevlüt Kılınçoğlu ve diğer idareciler katıldı.

PKK kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybeden ilçemiz şehitlerinin isimleri ve ölüm tarihleri şöyle:

- 1- Hasan Tavukcu 1988
- 2- S. Ali Karabacak 1989
- 3- Yaşar Kocabaş 1991
- 4- Cemal Pabuççu 1992
- 5- Ünal Cam 1993
- 6- Kemal Sert 1993
- 7- Mehmet Uvsal 1993

Görevleri basında vatanları uğruna hayatlarını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

— ■ —

## Çatıdan Düşerek

■Başararı Sayfa 1'de Geçtiğimiz cuma günü sabah 10.00 civarında bacaya bakmak üzere beş katlı apartmanın çatısına çıkan Ramazan Çelik, kiremitlerin buzlu ve kaygan olduğunu hesap edemedi ve kiremitlere basarak ayağı kaydı, yüksek gerilim tellerine de çarparak asfalta yığıldı kaldı.

Olayı gören komşuları genç Ramazan'ı SSK hasta nesine kaldırdılar. Hayati tehlikesi bulunduğu için Konya Tıp Fakültesi hasta nesine kaldırılan Ramazan Çelik hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayatını feci bir şekilde kaybeden Ramazan Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

## SOHBET

■Başararı Sayfa 1'de

Çaycı Tahir, çıkarken Rasim'e takıldı :

— Nasıl gidiyor Rasim kardeş? kredi, destek, işyeri açma, iş bulma işleri yani...

— Sıfır elde var sıfır. Konuşuyor konuşuyor yerine koyuyoruz. Doldur-boşalt-bağyap, senin anlayacağın.

Tahir :

— Deme yahu, doğrusu üzüldüm! Peki ya şu başbakanın verileceğini açıkladığı krediden almayı denedin mi? Bir yıl ödemesiz, ev hanımlarına 100 milyon, işyeri açacak veya işini genişletecek erkeklerle 200 milyona kadar ucuz ve uzun vadeli kredi verileceği açıklanmıştı ya!

— O treni de çoktan kaçırmışız. Daha doğrusu ucuz kredi treni, küçük istasyonlarda durmuştur.

«Doğru» dedi, sohbete katılan Recai ve şunları ekledi :

— Başbakan, ev hanımlarına ve atelye sahiplerine ucuz kredi verilmesi için 20 trilyon lira ayrılacağını açıklamıştı, ancak sonuç fiyasko. Zira geçenlerde televizyona çıkan bir hanım, evinde çalıştığı trikotaj makinalarını yenilemek ve işini genişletmek için kredi almak istediğini, fakat alamadığını anlatıyordu. Üstelik kredi müracaatı Ankara'da onaylanmış; projesi ilgili makamlarca tasdik edilmiş; kredisini almak için ilgili bankaya başvurduğunda ise şu cevabı vermişler :

— Hazinesinden bu kredi için para aktarılmıyor. Bugüne kadar 14 kişiye verildikten sonra durduruldu. Artık verilmiyor.

Hüsnü Bey, Rasim'i teselli etmek istedi :

— Ümitsizliğe kapılma, elbette bir çıkar yol bulunur. Şunun şurasında kıyamet kopmadı ya!

Çaycı Tahir'de, Hüsnü Bey'in sözlerini destekledi :

— Tabii ya Rasim kardeş, «gün doğmadan neler doğar» demişler. Hele ben gidip bir koşu şu çayları getireyim...

Rasim, çaycı Tahir'e eliyle dur işareti yaptıktan sonra, sağ kolunu havada kavis çizdirerek salladı. Avucunu sıkıca kapattıktan sonra :

— Gördün mü, yakaladım, dedi

Üçü birden dikkat kesilip Rasim'in sınıksız tuttuğu avucuna baktı.

Rasim, parmaklarını gevşetince bir sinek havalanuvermişti...

## Türk Eğitim Sendikası

■Başararı Sayfa 1'de

Sendikal haklardan yoksun, terörün hedefi durumunda olan öğretmenlerin Öğretmenler Gününde içinden gelerek yaptığı tek hareket, Bayrağımızın gölgesi altında "Atatürk ve Ebediyete intikal etmiş Türk Öğretmenleri için yaptığı saygı duruşu" idi. Bunun dışında yapılan her kutlama hareketi öğretmenlerin gönüllü katılımının sağlanamadığı, duygu sömürüsüne yönelik, öğretmenlerin dışındaki kesimlerin planladığı programlardı.

Öğretmenler Günü, elbet bir gün, öğretmenler, can öğrencilerimiz ve halkımız tarafından coşkuyla kutlanacaktır. O gün, öğretmenler sendikal haklarına sahip olacak, o gün, güzel yurdumuzun ücra köşelerinde öğretmenlerimiz öldürülecektir. O güne kadar "Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz" Bütün eğitim çalışanları

Çarşemize