

AKVARYUM

Su ve hava olmasa dünya çöle dönerdi,
Nice canlı varlığın hayatları sönerdi.
Acıyarak Rabbimiz, biz günahkâr kullara,
Esirgemedi suyu, havayı bol gönderdi.

Sefa KOYUNCU

BAŞYAZI

(Baştarafı S. 1'de)

Hırsız olacakmış, arsız olacakmış, terörist olacakmış umurumuzda mı?

Hele bir de öksüzü, yetimi, kimsesizi yok mu ya şu çocukların?

Kim uğraşacak bunlarla!

Kalkıp da bunlar için vakıf kuracak değiliz ya!

Ha! Az kalsın unuttuyordum. Dünya Kiliseler Birliği'nin desteğiyle, SOS Çocuk Köyleri kurulumuş ya!

Teslim ediverelim kimsesiz çocukları da misyonerlerin eline. Yardıma muhtaç çocuklar meselesini böylece kökünden hallediverelim gitsin!

Atalım çocukları başımızdan.

Rahatımıza bakalım.

ÇİN FAGFÜRÜ'NÜN SÖZLERİ

1512 Senesinde kurulan Cizvit adındaki misyoner teşkilatının ileri gelenlerinden meydana gelen bir grup, Çinlileri hıristiyan yapmak için Pekin'e gidiyor ve dinlerini yaymak için Çin Fagfûrundan (Hükümdarından) izin istiyorlar.

Fagfûr da sayılı din ve devlet adamları ile birlikte misyonerleri huzuruna kabul edip şöyle diyor:

— Yaymak istediğiniz dinin esaslarını anlatın!

Anlatıyorlar. Fagfûr misyonerleri dikkatle dinledikten sonra birkaç da sual soruyor ve tairhi kararını bildiriyor:

— Ben Çin'de sizin anlattığınız bu saçmalıklara inanacak bir ahmak bulunduğunu zannetmiyorum. Gidip anlatabilirsiniz. Eminim ki sizin anlattığınız hurafeleri dinleyen vatandaşlarımız, dünyada ne ahmak kavimlerin bulunduğunu görerek, kendi dinlerinin kıymetini daha iyi anlayacaklardır!

Türkiye Gazetesi'nin okuyucularına hediye ettiği «İslamiyet ve Hıristiyanlık» kitabının 175. sahifesinden aldığımız bu kıssada anlatılanlar bizim memleketimiz ve bizim insanımız için de aynen geçerli değil mi?

Nitekim misyonerler Türkiye'de hıristiyanlığı yaymak için her türlü yolu denemiyorlarmı?

Bir bakıyorsunuz posta kutusuna, evinizin kapısına hıristiyanlık propagandası yapan broşürler, kitapçıklar atılmış. Bir bakıyorsunuz postayla adınıza gelen bir pakette sizi hıristiyanlığa davet eden bir mektup çıkıyor.

Bütün bu gayretlere rağmen dinini terk ederek hıristiyanlığı seçen yoktur.

Ancak!

Gevşediğimiz ise bir vakıa!

İnanç olarak hıristiyanlığı seçenimiz yok ama, hıristiyanlara ait adetleri uygulamaya başladığımız da acı bir gerçek olarak ortada. Bu da gösteriyor ki misyonerlerin filimlerle, kitaplarla ve lüks yerlerde yaptıkları sinsi propaganda tirsini göstermiştir.

Bunun en büyük delili de SOS Çocuk Köyleri kurulması karşısında sessiz kalışımızdır.

Etibank Genel

■Baştarafı Sayfa 1'de mesesi Müessese Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Taşkın Akdeniz, Etibank Genel Müdürlüğü'ne resmen atandı.

Etibank Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yeni genel müdürün kurum içindeki hizmetleri şöyle sıralandı.

1965 yılında Etibank Keçiborlu Kükürt İşletmesinde baş mühendis olarak çalışmaya başlayan Taşkın Akdeniz, 1969-75 yılları arasında da Hacıköy Maden İşletmelerinde teknik müdür yardımcılığı yaptı.

Taşkın Akdeniz'in Etibank Genel Müdürlüğü'ne atanmadan önceki görevi ise Bandırma Boraks İşletmeleri Müessese Müdürlüğüydü.

Alüminyum Asansör

■Baştarafı Sayfa 1'de

Konu ile ilgili olarak alınan bilgiye göre Metal Borsası'ndaki fiyat dalgalanmalarından etkilenen alüminyuma, fiyatların a nında yansıtılması kısa aralıklarla fiyat değişikliğini ortaya çıkarıyor.

Önceki hafta yapılan indirimle fiyatı 8 bin 655 liraya düşürülen külçe alüminyum yapılan yüzde 5 zamlarla 9465 liraya yükseldi.

—O—

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

Seydişehir Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.02.1992 gün ve Esas No. 1992/16 Karar No. 1992/28 sayılı kararı ile ÖKTEM olan soyadımı ÖKTEM olarak değiştirdim.

İlan olunur.

ŞAHİN ÖKTEM

Mahmut Oğlu 1930 Doğ.

—O—

ZAYI

Seydişehir Endüstri Meslek Lisesi'nden aldığım 04.07.1989 tarih ve 699 sayılı Tasdiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Osman Kök

Beldemizi Temiz Tutalım

ÇEVRE SORUNLARI

■Baştarafı Sayfa 1'de

Bunların yanısıra, doğrudan dere ve göllere bırakılan evsel atıklar ile kanalizasyonlar da önemli kirlenmelere neden olmaktadır.

Ülkemizde pek çok akarsu bu atıklarla kirlenerek eski temizliğini yitirmekte, barındırdığı yüzlerce çeşit bitki ve hayvan da yok olmaktadır. Kızılırmak, Derya, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri, Çorlu Suyu, Ergene Nehri, Kılıçözü Deresi, Tuna Nehri akla ilk gelen akarsulardır. Misalleri daha da artırmak mümkündür.

Dün bu derelerden hem içme suyu olarak yararlanılıyor ve hem de çevre halkı tarafından balıkçılık yapılarak geçim sağlanıyordu. Bugün her biri çeşitli hastalıklara neden olan birer mikrop yatağı haline gelmiştir.

Bu akarsulara artık girilemez olmuştur.

Denizlerimiz ise nükleer çöplük haline dönüşmüştür. ÜÇ tarafı denizlerle çevrili güzel yurdumuzun, bütün denizleri hızlı bir şekilde kirlenmektedir.

İlgililer dağılan Sovyetler Birliği'nin 28 nükleer santalinden radyoaktif, Tuna Nehri yoluyla Avrupa'nın bütün fabrikalarından organik ve kimyasal sızıntının, KARADENİZ'i 20 yıl içinde bir ölüm deposu haline getireceğini belirtmektedirler.

Sinop-Hopa arasında yapılan araştırmalarda organik ve kimyasal kirlenmenin normalin 3 ila 10 kat üzerinde olduğu görülmüştür. Buna karşılık deniz suyundaki oksijen miktarı da azalmaktadır.

Karadeniz'deki anormal kirlenmenin bir diğer nedence atıp kaçıkları KANSEROJEN özellik taşıyan zehirli ni de meçhul gemilerin kıyılarıımıza kadar sokularak, gizvarillerdir. Bu varillerde boya ve plastik sanayinin üretim artıkları olan HİDROKARBONLAR, BENZİN, ASVALT ve TOLYEN maddeleri bulunmaktadır.

Bu maddelere, Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)'nın adlandırmasıyla «yok edilemeyen kimyasal atıklar» denmektedir. Bu gibi atıkların genel çöplüklere, denizlere, açık alanlara bırakılması, ya da toprağa gömülmesi, dünyanın her yerinde yasaklanmıştır. Gelişmiş batılı ülkelerdeki bazı sanayi kuruluşlarının bu atıklardan ucuz kurtulmak için «korsan metodlara» baş vurdukları herkeze bilinen bir gerçektir.

Karadeniz kıyılarıımıza vuran zehirli variller de bu metodla ülkemizin başına bela edilmişlerdir.

Hidrokarbon, benzen ve asvalt atıkları (toksik maddeler) cilt üzerinden insan vücuduna çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bunlar, cilt ve akciğer kanserleri ile diğer her türlü solunum yolları hastalıklarına neden olmaktadır.

Denizlerdeki bitki ve hayvan topluluğu da aynı şekilde etkilenerek nesilleri tükenmektedir. O nedenledir ki denizlerimizde bir kaç tür balıktan başkasına rastlanılmaz olmuştur. Tesadüf eseri hayatta kalabilen balık türlerinde ise, yapılan tahlillerde kurşun, arsenik ve kadmiyum gibi zehirleyici metallerin oranının oldukça yüksek olduğu görülmüştür.

Bu ağır metaller balıklar kanahyla alınacak olursa insan vücudunda birikerek, uzun vadede felçlere, kanser ve böbrek erimelerine varıncaya kadar bir dizi hastalıklara yol açmaktadır.

Keza, denizler ve akarsuların kirlenmesine benzer şerartılmaksızın verilmesi halinde, zamanla toprak içerikilde, ev ve sanayii atıklarının toprağa doğrudan doğruya sinde konsantre olan atıklar, toprak kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu ise toprağın kimyasal bileşimini bozarak, onun tabii özelliğini kaybetmesine sebep olmakla kalmamakta, toprak içerisinde yaşayan canlıların yok olmasına ve yeraltı sularının da kirlenmesine sebep olmaktadır. Böylece hem toprak besleyiciliğini kaybetmekte, hem sayısız canlı yok olmakta ve hem de yeraltından sağlanan İÇME SULARI kirlenmektedir.

Acaba bütün bunlara insanoğlunun inanılmaz bir beccillik içinde bulunması mı sebep olmaktadır?

Millet olarak biz toprak anayı kutsal biliriz.

Geliniz hep birlikte onu koruyalım.

NOT : Aziz okuyucular, bu köşede on hafta üst üste ÇEVRE SORUNLARI'na değinmeğe çalıştık. Bu konuda yazılacak ve yapılacak çok şey var. Zira çevre sorunları global boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Sizlere daha yararlı olabilece için AİM Müdürlüğü ile ortaklaşa ÇEVRE konulu bir panel düzenlemiş bulunuyoruz. Bu panele hepimizi bekliyoruz.

— SİVİL SAVUNMADA TEMEL EĞİTİM, KORUNMA VE KURTULMA YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENMektir.