

AKVARYUM

Ağaç

Evdeki mobilyaya, sobadaki odundan,
Ağaç ile iç içe ömrü boyunca insan.
Kapısının eşiği, bebek iken beşiği,
Son nefesi verince tabutu da ağaçtan!

Sefa KOYUNCU

S.O.S. Çocuk Köyleri

■ Baştarafı Sayfa 1'de

«Bu çocuk köylerinde Müslüman Türk çocuklarına küçük yaşlardan itibaren Hıristiyan inanç ve âdetleri telkin edilecek» deniliyor ki, mesele nin aslı esası da budur.

Anlaşılan Batı işi sağlama bağlamak istiyor ve galiba şöyle düşünüyor :

«Asırlardır uğraştık ama koca koca adamlara laf anlatamadık. Türkleri bir türlü Hıristiyanlaştıramadık. Biz en iyisi işe temelinden başlayalım yardıma muhtaç çocuklarını ellerinden kapıp, çocuklarını bari Hıristiyan yapalım».

— Çekirdekten yetişme Hıristiyan!

Batı, Türkiye'ye Hıristiyan kültürünü yerleştirme çabasında asırlar önceki başlangıç noktasına dönmüş bulunuyor.

— Hani şu yabancı kolejler meselesi!

Hedef sadece Türkiye de değil. Bütün müstakil Türk Cumhuriyetlerine sessiz bir Haçlı seferi başlamış durumda. «Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Hıristiyan misyonerleri cirit atıyor» şeklindeki haberler hemen hergün kulağımızı çınlatmaya başladı.

— Ya yavru vatan Kıbrıs?

Orada S.O.S. Çocuk Köyü inşaatı başlamış bile!

Binlerce şehid vererek kurtardığımız Kıbrıs'ta olan şu faciaya bakınız?

— Kıbrıs'lı yetimler S.O.S. Çocuk Köyü'nde Hıristiyan merhametine terkedilecek!

Kıbrıs Kültür Cemiyeti Başkanı Sayın Denktaş'ı ve hükümet yetkililerini «Kıbrısın böyle bir çocuk köyüne ihtiyacı yok, burada çocuklarımızı Hıristiyanlık aşılansın» diye uyardığını söylüyor. Sayın Denktaş ise şu cevabı veriyor :

— Yapılsın, denetleriz Hıristiyanlık öğretirlerse kapatırız!

İmanlı ve azimli bir lider olan Sayın Denktaş'ın bu cevabını okuyunca Ayasofya'yı hatırladım :

Sayın Denktaş, bizde 1935 yılında kazara ibadete kapatılan Ayasofya'yı 56 sene uğraştık da açtıramadık.

Bir kere kapanmaya görsün, yeniden açmak oldukça zor oluyor.

S.O.S. Çocuk Köyü Kıbrıs'ta faaliyete geçtikten sonra, artık bütün Hıristiyan âlemi tepenizdedir. Kapatmak zor olur.

Bir kere açılmayagörsün!

DIŞ HEKİMİ

F. FİGEN COŞGUN

Çalışma Saatleri : 10.00 - 19.00
Randevu alınması rica olunur.

Tel : Mua : 4411 Ev : 1143

Selçuk Cad. Acıyan İşhanı kat 1

(Hapishane yolu üzeri)

SEYDİŞEHİR

DYP İlçe Başkanı

■ Baştarafı Sayfa 1'de
İlçemizin yeni Devlet Hastahanesi yatak kapasitesi yönünden yeterli olmasına rağmen, tıbbî teçhizat yetersizliği ve uzman doktor eksikliği yüzünden halka istenilen hizmeti verememektedir. Bu konunda acilen çözümlenmesi için Bakanımıza, Milletvekillerimize ve il Başkanımıza taleplerde bulunduğumuz için müsbet cevap aldık.

İlçemizin Milli Eğitim, Yükseköğretim, Köy Yolları, Köy İçme Suları, gölet, asfaltlama, telefon, sağlık ocağı, tarım kredileri, hayvancılık... gibi meselelerini dosyalar halinde siyasi büyüklerimize ilettik. Yapılan bu isteklerin uygulamaya geçmesini sağlamaya çalışacağız. Yılların birikimi olan bu meselelerin çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, bu hizmetlerin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için Konya'nın ve Ankara'nın başını ağrıtaçacağız. Bu isteklerimizin bazıları çözüm safhasındadır. Ama hepsinin bir çırpıda çözülmesini de iki aylık bir hükümetten bekleyemeyiz.

Seydişehir'in vilayet olması halkımızın ideal haline getirdiği isteklerden birisidir. Bu konuda da Sayın Başbakanımızdan söz almıştık. Bizden evvel söz verilen ilçelerin il olması gerçekleşmek üzeredir. Umarımki bundan sonra Seydişehir'in il olması konusu gündeme gelecektir. Bu yolda da çalışmalarımızı hızlandıracağız. Halkımızın büyük desteğiyle bu meselenin de üstesinden geleceğine inanıyorum.

Halkımızın senelerdir sorunlarının biriktiğini ve DYP iktidarından büyük beklentileri olduğunu biliyoruz. Fakat bu meselelerin çözümünde biraz sabır göstermelerini bekliyoruz. Zira onbir yıldır biriken meselelerin çözümü 3 aya sığdırılmaz.»

—»O«—

Z A Y I

Seydişehir Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus cüzdanımı ve Türkiye Gazetesi'nden aldığım Çocuk Kulübü üye kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Mustafa Göksel
Doğ. Ta. 1976

Çevre Sorunları

(Baştarafı S. 1'de)

Doğa hiç bir şey ödemedi alıp kullanacağımız bir mal olarak yorumlanmıştır. Gerçekten de hava, su, toprak vb. için doğaya hiç bir şey ödemiyoruz. Ama doğanın da değişimlere karşı bir direnme gücünün olduğu unutulmamalıdır. Gerçi doğanın kendini onarıcı-yenileyici bir gücü vardır, ama doğayı tahrip etme hızımız, doğanın kendi kendini yenileme hızının önüne geçerse, o zaman çevre sorunları ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olur. Oysa doğa kendi içerisinde dengesini kurmuştur, ancak bizler o dengeyi bozduğumuzda telafisi mümkün olmayan problemler ortaya çıkmaktadır. Örneğin balıkların üreme hızından daha fazla yakalanması sonucu o balık türü yok olmakta, bu durum diğer balıkların da ekolojik dengesini bozmaktadır. Başka bir örnek ormanlar gösterilebilir. Her orman kendisini yenileme gücüne sahiptir.

Bu yenileme yörenin toprak, iklim ve morfolojik yapısına bağlıdır. O yörenin yenilenme hususiyetleri, verimliliği dikkate alınmadan yapılan kesimlerde, diğer bir ifadeyle ormanın kendi kendini yenileme hızının üstüne çıkılarak yapılan kesim ve yenilemelerde, ormanların yok olmaya başlayacağı bir gerçektir.

İnsanların çevreyi bozmalarının sebepleri arasında aşırı tüketim, üretim maliyetlerinin hızla artması yanında çevre kaynaklarının ve doğal servetlerin; hava, su ve toprağın sahihsiz, belki de ortak ve herkezin malı oluşu veya hiçbir kimsenin malı olmaması olsa gerek. Bu durum insanları nemelazımcılığa itmektedir. Oyle ya nesli tükenmiş, şans eseri canlı kalabilmiş, havada hiçbir şeyden habersiz ve yalnız başına dolaşan bir kuşu acımasızca yere indiren bir avcıya hangi birimiz müdahale ediyoruz? O zavallı kuşun, avcının değil hepimizin ortak malı olduğu kimin aklına geliyor?

Çevreyi korumak, onu tahrip ettikten sonra düzeltmekten çok daha kolaydır. Tahrip edilen çevreyi yenilemek hem çok masraflı hem de bazan imkansızdır. Çevrenin bozulması gelecek açısından çok tehlikeli bir durum arz etmektedir.

Gelişmiş ülkeler en modern çevre teknolojilerini kullanırken, çevre tahribatı yüksek, variller dolusu zehirli endüstri atıklarını geliştirmekte olan ülkelerin karasuları na atmaktan geri kalmamaktadırlar. Nitekim geçtiğimiz yıllarda Karadeniz kıyılarına atılan varillerin, sahillerimizdeki zararlı etkileri hâla devam edegelmektedir. Keza geçtiğimiz günlerde Suriye'nin bıraktığı atık-çöpler Akdeniz sahillerimizin büyük ölçüde kirlenmesine sebep olmuştur. Ülkemize tehlikeli atıklarla dolu varillerin sokulmasını ve transit geçişini engelleyen cezaların caydırıcılıktan uzak olması bu durumun hâla devam etmesine sebep olmaktadır.

Süper güçler her yıl uzay savunma projelerine milyarlarca dolar para akıtmaktadırlar. Sanki çevremizle yaptığımız İÇ SAVAŞ yetmiyormuş gibi. Eğer acil önlemler alınmaz ise hep çıkacak dedikleri üçüncü dünya savaşına gerek kalmıyacak, doğa, kendisine insanlarca yapılanlara karşı tüm canlı yaşamını felce uğratacak; İşte ozon tabakasındaki inceltme, işte yeraltı nükleer denemelerinin açtığı yaralar, işte denizler, işte yüz yolumuzun en büyük çevre felaketlerinden biri olan Körfez krizi.

Tam bir çevre terörizmi.

Gelin ödünç aldığımız dünyayı çocuklarımıza en azından aldığımız gibi bırakalım. Yüce yaratıcımızın bizlere bahsettiği nimetlerin kıymetini bilelim.

«GÖKLERDE VE YERDE NE VARSA-HEPSİNİ SİZLERE VERDİ. ŞÜPHE YOKKI-BUNDA İYİ DÜŞÜNECEK KİMSELER İÇİN İBRETLER VARDIR.»

(Casiye - 13)

DUYURU

Selçuk Caddesinde Kaloriferli Asansörlü ve kapalı oto parkı olan, arsası ve projesi hazır kooperatife sınırlı sayıda üye alınacaktır.

Konut tipleri 4 oda 1 salon ve 3 oda bir salon

Müracaat : 1957 - 6900 - 1901

SEYDİŞEHİR

— SİVİL SAVUNMASIZ YURT SAVUNMASI OLMAZ.