

AKVARYUM

Düğüne Gider Gibi

Alternatif tekniği bulmalıyız bugüne,
Ölüme gidiyoruz, gider gibi düğüne.
Püskürüyor dünyadan zehirli gaz durmadan,
Kanserojen maddeler yiyoruz her öğüne!

Sefa KOYUNCU

Yunus Emre Paris'te

■Baştarafı Sayfa 1'de

Bunların hepsi de gelip geçici şeylerdir. Beklenmedik bir anda hepsinin berhava olması işten bile değildir.

Gelin sizler, sahip olduğunuz ekonomi silah ve teknoloji üstünlüğünü insanlığın hizmetine verin. Haberleşme sistemleri ve nükleer silahlarla milletlerin tepesinde «acı kuş» gibi donup durmayın. İnsanlığa kabus değil sevgi verin; sevin sevin...

Yunus Emre, dörtlüğün ilk nusrasında ise, insanları İslam dinini tanımaya, anlamaya davet ediyor. Kendisinin taşıdığı misyonun güzelliğinin; madde ile mânâ arasında kurduğu anengin görülmesini ve bilinmesini istiyor.

En büyük olan, her şeyin maliki ve hakimi Allahü teâladır. İnsanlar ancak O'nun rızasını kazanmak için çalışmalı ve bu çalışmalarının karşılığını da ancak O'ndan beklemelidir. Her türlü teknik ilerleme O'nun bizlere verdiği imkanlarla olmaktadır. Vazitemiz kul olduğumuzu hiç bir zaman unutmamak; Allahü teâlânın luttettiği ruh, beden, akıl ve zekâ ile yaptığımız işleri, yine O'nun, yani sahibimizin bildirdiği çerçevede yapmaktır. O ise emir ve yasaklarını âemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi Muhammed aleyhisselâm vasıtası ile bildirmiştir. İslam âlimleri de, bu bilgileri kitaplarında açıklamışlardır. Bizler Allahü teâlânın emir ve yasaklarını en doğru şekilde ancak İslam âlimlerinin ilmihal kitaplarından öğrenebiliriz.

Yunus Emre, insanların hakikati öğrenmeleri ve anlamaları için kolaylık gösterilmesini, insanlara zorluk çıkarılmamasını istiyor. Gerçekten de Batı dünyasında müslümanlık aleyhinde yoğun bir propaganda vardır ve bu asırlardır artarak devam edegelmiştir. Buna rağmen İslâmîyetin dünyada en hızlı yayılan din olduğu da bir gerçektir. Yakın bir gelecekte dünyadaki Müslüman nüfusunun Hristiyan nüfusunu aşması beklenmektedir. Yapılan araştırmalar da böyle olacağını göstermektedir.

Eskişehir Valisi Hemşehrimiz Bahaeddin Güney'in gayretleri ile UNESCO'nun Paris'teki binasına törenle asılan logo'da Yunus Emre, materyalist Batıyı, manevî âlemin güzelliklerine çağırmakta ve İslâmı anlamaya ve bu en yeni ve en Hak dininin mensubu olmakla şereflenmeye davet etmektedir.

Bu hadise Türk şiiri ve medeniyetinin âlemşumul (evrensel) bir başarısıdır.

SEYDİŞEHİR POSTASI

Gazetesi — Matbaası

Tüm Gazete ve Matbaa işlerinizde hizmetinizdedir

Tel : 1249 - 6530

SEYDİŞEHİR

Hızlı Okuma Kursuna Büyük İlgi

■Baştarafı Sayfa 1'de Muammer Yavuz tarafından organize edilen çok hızlı okuma kursuna ilgi oldukça büyüktü.

1960 yıllarından sonra Amerika'da ve batı devletlerinde uygulanan çok hızlı okuma teknikleri 1987'den itibaren ilk defa Türk 2000 vakfı tarafından gerçekleştirilmişti. Henüz sadece büyük illerde uygulanan bu kurslar ilçelere yayılmış durumda değil. Buna rağmen Seydişehir'e getirilen kurs kitap okumayı sevenleri oldukça sevindirdi.

İstanbul Dershanesi sınıflarında gerçekleştirilen kursa daire amirlerinin yanı sıra, öğrencilerde katıldılar. İstanbul Dershanesi Müdürü S. Mehmet Ertaş, öğrencilerin daha hızlı test çözme ve zamandan tasarruf için periyodik olarak bu kurslara katılmasının yararlı olacağını belirtti.

Konu ile ilgili bir açık-

—O—

DYP İlçe Teşkilatı
İcra Komisyonu

■Baştarafı Sayfa 1'de

Komisyonun öncelikle il olma meselesine el atmasını ve daha önce söz alınmış olan bu konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, komisyonun bu konudaki girişimlerini sonuna kadar destekleyeceklerini söylediler.

Fabrikaya ek tesisler yapılarak, yeni işçi alınmasını sağlayacak tesebbüsü de takdirle karşıladıklarını ifade eden vatandaşlar, DYP Seydişehir ilçe teşkilatı icra komisyonunun bu konuda yaptığı çalışmaların kısa sürede bir sonuca bağlanacağından ümitli olduklarını belirttiler.

Antalya yoluna ayrılan ödeneğin artırılarak yol yapım çalışmalarına başlanmasının da ilçemiz için çok önemli olduğunu söyleyen vatandaşlar sağlık, eğitim, yüksek okul ve köy hizmetleri ile ilgili problemlerle de yakından ilgileneceğine inandıklarını ifade ettiler.

H. Ömer Aydın'ın başkanlığında kurulan DYP icra komisyonunda Necip Atalay, Musa Aldere, Yılmaz Dönderici ve İsmail Akkuyu yer alıyor.

lamada bulunan çok hızlı okuma kursu öğretmeni Mustafa Erol «Seydişehir'den gelen davet üzerine çok hızlı okuma kursları düzenledik. Kursu açmaktaki amacımız anlayarak hızlı okuma ve sınavlarda zaman kaybına uğrayan öğrencilerimizin testleri

daha süratli çözmelerini sağlamaktır. Dakikada 130 kelime okuyan kursiyerlerimiz kurs sonunda 450 kelimeye ulaşmışlardır. Kurs sonunda evlerinde yapacakları çalışmalar ile daha iyi sonuçlar alınması mümkündür.» dedi.

Bizi Kim Görüştürecektir ?

■Baştarafı Sayfa 1'de

Şu halde Ali Günaydın'ın Seydişehir heyetini de Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile görüştürmesi gerekir.

DYP Seydişehir İlçe Teşkilatı yetkilileri bu randevuların seyrini iyi takip etmeli, il olma meselemizde Seydişehir'in haklarını korumalıdır.

Daha doğrusu ilk atağı Seydişehir'liler yapmalıdır. Ankara'ya gidip DYP Genel Merkezi'ni mi, Sayın Ali Günaydın'ı mı, Sayın Vefa Tanır'ı mı araya koyacaklar? Her ne şekilde ise Seydişehir heyeti il olma meselesinde Sayın Başbakan'a ulaşarak «Seydişehir'liler il olma konusunda verdiğiniz sözün yerine getirilmesini istiyor» diyebilecektir.

İCRA KOMİTESİ

Yine açıklamalardan anlaşıldığına göre DYP Seydişehir İlçe Teşkilatı H. Ömer Aydın başkanlığında ve aralarında Yılmaz Dönderici'nde bulunduğu bir icra komitesi kurmuşlardır.

— İş bu komiteden icraat bekliyoruz.

H. Ömer Aydın, Belediye'de yapılan toplantıda Sayın Demirel'in Seydişehir'e il sözü verdiğini ve fabrikaya dörtbin işçi alınacağı sözünü kullandıkları ile duyduğunu belirterek şöyle konuşuyor :

— Demirel'in bir bildiği vardır.

Beylet, lütfen, verilen sözlerin gerçekleşmesi için işbaşına diyor ve icraat beklediğimizi ısrarla belirtiyoruz!

Tatil Atari Salonlarına Yaradı

■Baştarafı Sayfa 1'de ne geçemiyoruz ve yetkilerden konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın sigara dumanları arasında ve sağlıksız bir ortamda, tam yetişme çağlarında bu tip alışkanlıklarla boş zaman geçirmelerini istemiyoruz. Bu salonlar yüzünden yavrularımız eve geç saatlerde geliyorlar.»

Bu tür salonlarda genellikle onsekiz yaşından küçük çocukların, ortaokul ve lise öğrencilerinin bulunması dikkat çekiyor. Okulların açık olduğu zamanlarda ise öğretiler sabahın erken saatlerinde evden çıkarak atari salonlarına gidiyorlar. Böylece çocuklar harçlıklarını boş yere harcıyor, hem de okuldan uzaklaşıyorlar.

Bizler bu durumun ön-

Gazetemize Abone Olunuz.