

AKVARYUM

Van Kedisi

Soylu bir türün daha kesiliyor nefesi,
Korunmaya muhtaç şimdi kedilerin gözdesi.
Kurulması şart oldu, Van Kedisi Vakfı'nın,
Kapamadan gözünü neslin son numûnesi.

Sefa KOYUNCU

Huzur ve Kalkınma

■ Baştarafı Sayfa 1'de

«Ermeni isyanlarını bastırmak ve Balkanlar'da zaman zaman çıkarılan karışıklıkları önlemek için milyarlarca liralık altın harcadık. Avrupalılar bizi çökertmek için, içimizdeki Ermenileri kısırtarak, durmadan isyan çıkartıyorlar. İsyanlılarla uğraşmaktan kalkınmaya, yeni teknolojiler getirmeye fırsat bırakmıyorlar. Eğer biz on yıl istikrar içinde olsak Japonya'dan daha ileriye gideriz. Japonlar Uzakdoğu'da oldukları için kalkınma konusunda bizden çok şanslılar. Avrupalılar onlara ulaşmış, Japonya'yı karıştırmıyorlar. Ne var ki, bizim memleketimiz Avrupalı sirtlanların geçiş noktasındadır.»

Geçen haftaki yazımda Türkiye'de siyasetin 90 sene öncekinden farksız olduğunu söylerken işte bunları kasetmişim. Çünkü o zaman da içte siyasi çekişmeler var. İttihad ve Terakki partisi var, Jön Türkler var ve sokaklara «Hürriyet, adalet, müsâvât (eşitlik)» sloganları hakim. Bir taraftan da Avrupa ve Rusya tarafından desteklenen Ermeni isyanları, terör anarşi ve alabildiğine bir başıbozukluk içinde.

Türkiye'nin 1980 öncesi yaşadığı olaylar ile yukarıdaki tabloyu karşılaştırdığımız zaman arada fark olmadığını net olarak görebiliyoruz.

Sultan Abdülhamid Hân'ın ifâdesiyle Türkiye'nin ihtiyacı olan tek şey «Sulh ve sükûn» yani istikrardır.

Sessizlik ve barış içerisinde mesejelerimiz üzerinde düşünme imkânı buldukça, sağlıklı kararlar vererek, çözüm yolları bulabiliriz.

Öte yandan Türkiye yine 1980 öncesinin karanlık dönemine çekilmek isteniyor. Doğu ve Güney-doğu sınırlarımızda silah sesleri, kan ve barut kokusu eksilmiyor. Kıbrıs meselesinde ABD ve Batı baskısı devam ediyor. Yunanistan Batı Trakya Türkleri'ne baskıya devam ediyor.

Bütün bunlar Avrupa'nın Türkiye üzerinde oynadığı yeni senaryolardan başka ne olabilir?

Maksatları Türkiye'de «Sulh ve Sükûnu» bozarak, kalkınma hamlelerine set çekmektir.

Yaşadığımız yüzyıl, Türk milletinin ayakta durma mücadelesi ile geçmiştir. Geriye dönüp bakıldığında hemen her yılın, hatta her günün bir galle ile uğraşarak geçirildiği görülür.

Türk milleti bu çetin mücadeleden galip çıkmış ve dünya durdukça devlet ve millet olarak varlığını sürdüreceğini isbât etmiştir.

21. Yüzyıl ise Türk'ün şahlanış asrı olacaktır. İhtiyacı olan tek şey ise «Sulh ve sükûndur», huzûr ve istikrardır.

Siyasi Partilerde

■ Baştarafı Sayfa 1'de
SHP'liler bir kamyon yardımıyla Belediye civarında bayrak asarken, RP'liler de lojmanlar çıkışını bayraklarla donatıyordu.

DYP'nin ise daha çok çarşı meydanına ve parti binası çevresine ağırlık verme çabası içerisinde olduğu gözlenirken, İDP'de kendi parti binasının çevresini süsledi

Birbirinin yanına asılan çeşitli parti bayraklarını gören vatandaşlar bu durumu şöyle değerlendirdiler :

«Şimdi her parti daha olgun hareket ediyor. Siyasete anlayış ve hoşgörü hakim. 12 Eylül öncesi bu bayrakları asmak kavga sebebi olurdu. Biri takarken diğeri onu sökerdi. Doğrusu bu huzur verici ortamdan vatandaş olarak memnunuz.»

Osman Aykaç

■ Baştarafı Sayfa 1'de
Etibank Seydişehir Alüminyum İşletmelerinin yeni müessese müdürü Osman Aykaç, göreve başladı.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı ilçemize gelerek Cuma gününden itibaren görevine fiilen başlayan Osman Aykaç, eski müdür Abdullah Çamlı'nın Kütahya'ya tayini ile boşalan müessese müdürlüğüne atanmıştı.

Eski bir Etibankçı olan ve Etibank'ın çeşitli kademelerinde uzun yıllardır hizmet veren Osman Aykaç'a yeni görevinde başarılar dileriz.

— SOYADI TASHİHİ —

Seydişehir Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1991/90 Karar No. 1991/246 ile Durmuş Ali kızı 1946 doğumlu Havva Armut ile Mehmet oğlu 1972 doğumlu Durmuş Ali Armut'un, Armut olan Soyadları Oğuz olarak düzeltilmiştir ve Durmuş Ali'nin Durmuş adının iptali ile Ali olarak kalmıştır.

Havva OĞUZ
Ali OĞUZ

Başarıda Ruh Sağlığı ve Öğretmenin Yeri

Sezai KILIÇARSLAN
Tek Tercih Dershanesi
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Çocuklarının mutlu bir yaşantı sürdürebilmeleri için çırpınan anne ve babalarla, öğrencilerinin tümünü ayırarak yapmaksızın yetiştirmeyi amaçlayan değerli öğretmen arkadaşlarıma ve kıymetli öğrencilerimize 1991-1992 Öğretim yılının hayırlı olmasını, üstün başarılar getirmesini dilerim.

Aklımızın, duygu ve heyecanlarımızın oluşturduğu iç dünyamıza verdiğimiz ad olan ruh, bedenimiz gibi, çeşitli olaylardan olumlu ve olumsuz yönde etkilenir. Bu etkilene sonunda ya sağlıklı bir ruhsal yapı kazanır, ya da bu etkilerin niteliğine ve gücüne göre ruhsal rahatsızlıklar geçiririz. Başarılı ve mutlu olmak, ruh sağlığımızı korumak ve geliştirmek en az beden sağlığımız kadar gereklidir. Ancak pek azımız ruhumuzun yıkamayı, dışlarımızı yıkamaktan daha üstün tutarız.

Ruh sağlığımızı korumanın ve sürdürmenin başlıca çaresi, çevremizde her gün değişen ve gelişen şartlara zekice uyum sağlamak ve bunda mutlaka başarıya ulaşmaktır. Ne var ki toplumda birçok kimse sık sık başarısızlıklarla karşılaşarak, mutluluğu bulamıyor, derslerine ilgi duymıyor, türlü nedenlerden dolayı okulunu yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Bu ve benzeri olumsuz yaşantılardan uzak kalamayan kişilerin ruh sağlıklarında bozulmalar görülüyor.

Ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, toplumsal dengenin kurulabilmesi, yalnızca ruh doktorlarının görevi değildir. Anne, baba, öğretmen, din adamı vs. kısacası toplumu oluşturan kişilerin tümü, ruh sağlığının korunmasından ortaklaşa sorumludurlar.

Suç işleyen öğrencileri cezalandırmak, kolay ama etkisiz bir yoldur. Dahası cezalandırma, yeni sıkıntıların ortaya çıkmasına bile yol açabilir. Toplumda cezanın yeri varsa da eğitimi gerçekleştirme öncelikle düşünülmesi gereken ceza değil, bozuk davranışları hazırlayan nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Eğitimde en iyi yol ise bu tür davranışlar ortaya çıkmadan bunları sezerek gerekli tedbirleri almaktır. Bu nedenle :

Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeli,
Başkalarıyla güvene dayanan, sağlıklı, samimi ilişkiler kurmalı,

Planlı çalışmalı,
Dinlenme ve eğlenme ihtiyacımızı da karşılamalı,
Sağlam bir bedene sahip olmalıyız.

Görevini, sorumluluğunu ve onurunu her şeyin üstünde tutan, çağdaş, kalbi insan ve vatan sevgisiyle dolu bir neslin yetiştirilmesinde eğitim-öğretimde kullanılan metodların da önemli etkisi vardır. Çağdaş eğitimde amaç, ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK, yani karşılaşılan bir problemin çözümü için gerekli temel beceri ve alışkanlıkları kazandırmaktır.

Zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal nedenlere bağlı olan başarısızlığa tek çözüm, iyi bir eğitimidir.

İyi bir öğretmen ise;
Heyecanlarında durulmuş,
Korku ve kaygılardan sıyrılmış, hoşgörülü,
Sabırlı ve sınırlarına egemen,
Öğrenmekten ve öğretmekten büyük haz duyan,
Enerjik, sağlıklı, hevesli, düzenli ve güvenilir,
Öğrencilerini beğenmede cömert,
Öğretmenliğini kusurlu hale getirmeyecek bir yaşama sahip,

Öğrencilerinin dertlerini dert, mutluluklarını kendi mutluluğu olarak kabul eden, onları anlamaya çalışan, her birine birer kişi olarak davranan,
Çalışmalarını dikkatle planlayan,
Anlamaya önem veren, araştırmacı, üretici, öğrenme ilkelerini gereği gibi kullanan,
Öğrencilerinin her birine ayrı ayrı yardım eden,
Toplumsal faaliyetlere katılan,
Öğretimde çevre kaynaklarından yararlanan öğretmendir.

Bu duygu ve düşüncelerle eğitim-öğretim faaliyetlerimizde değerli görüşlerinden 15 yıldır esinlendiğim ve güç aldığım meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür borcum vardır.

— ZAYİ —

Etibank Alüminyum İşl. dan aldığım giriş kartımı, 6711982 nolu Sigorta kartımı ve ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

ASKERİ AKAR
Sicil No : 8446

■ TÜM VATANDAŞLARIMIZI SAKATLARA YARDIMA VE ONLARIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇABA SARFETMEYE ÇAĞIRIYORUZ.

Beldemizi
Temiz
Tutalım