



# Ramazan Sayfası

Hazırlayan : Hatice Koyuncu



## HAFTANIN SOHBETİ

### SAHURA KALKMAK

Sahur : Ramazan ayında, oruc tutmak niyetiyle, seher vaktinde yenilen yemeğin adı. Seher vakti, gecenin yâni güneşin batışından imsak vaktine ka darolan zamanın son altıda biridir. Sahur, arapça bir kelime olup, seher kelimesinden türemiştir. Sahurun son vaktine imsak denir, yemenin içmenin kesildiği vakittir.

İftarı acele etmek ve sahur, fecrin (tan yerinin) ağarmasından önce olmak şartı ile geciktirmek sünnettir. Resûlullah (S.A.V.) bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. Sahuru geciktirmek ve iftarı çabuk yapmak, belki insanın acizini gösterdiği için sünnet olmuştur. İbâdet, Allahü Teâlâ'ya karşı âciz ve O'na ihtiyacının olduğunu göstermek demektir.

Sahura kalkmamak günah değildir. Ancak sahurda yemek çok sevaptır. Sahurda yemek yemek çok faziletlidir. Bir özür olmadıkça terk edilmemelidir.

Hadis-i şeriflerde buyurulduki :

(Sahurda bir lokma yiyenin defterine yirmi senelik sevap yazılır. İki lokma yiyenin defterine altmış senelik ibadet yazılır.)

(Sahurda yemek yiyerek, oruc tutmanıza yardımcı olunuz)

(Bir yudum su içsenizde sahurda kakınız.)

(Sahurda kalkınız, sahurda bereket vardır.)

Sahurda : (Ey mağfiret ve ihsân çok olan Rabbim! günahlarımı effet!) diye dua edenin günahları effedileceği hadis-i şerifte bildirildi.

### AY'DA EZAN SESİ

Neil Armstrong (Doğum tarihi : 5 Ağustos 1930) Sivil tecrübe pilotu; 1962 Eylül'ünde pilot astronot seçildi. Aya ayak basan ilk insandır. 16 Mart 1966'da, «Gemini 8» uçuşunda Agena hedefiyle kenetlenmeyi başardı.

16 Temmuz 1969'da Cape Kennedy'de tarihi bir an yaşanmaktaydı. Milyonlarca insanın heyecanlı ve meraklı bakışları arasında Ay'a ilk insanı taşıyan «Apollo 11» yenden fırlatıldı. Astronot Neil Armstrong, Edvin Aldrin ve Mike Collins, 20 Temmuz 1969'da «Apollo 11» aracını Sükûm denizine indirdiler. Aya ilk ayak basan astronot Neil Armstrong, toprağın hahverengi, gri ve biraz yapışkan olduğunu, içinde camsı parçacıklar bulunduğunu bildirirken, birden dona kaldı. Kısa bir sessizlikten sonra tekrar dünya'ya seslenen astronot :

«Bir takım sesler duyuyorum. Garip... Çok garip... dedi. Seslerin hayal olduğunu öne süren NASA yetkilileri, bu konu üzerinde fazla durmadılar.

Ancak, Dünya'ya döndükten bir müddet sonra 1983 yılında Mısır'da bir konferans veren Armstrong, konuşması esnasında birden irkildi. Çünkü tam o anda ezan okunmaktaydı. Ezam baştan sona şaşkın bir vaziyette ve heyecanla dinleyen Armstrong sonunda dayanamadı ve davetlilere hitaben :

«Evet... Ay'da duyduğum ses, bu sestir... Bu okunanın ayınımı Ay'da da işittim.» dedi.

Neil Armstrong, kürsüden inmeden görevlilerden «es» hakkında malûmat aldı. İzahat verenler, bu sesin, ezan olduğunu, günde beş defa minarelerden okunarak müslümanları namaza davet ettiğini anlattılar. Karşılaştığı bu hadisenin bir tesadüf olamayacağını, olsa olsa ilahi bir lutf olduğunu idrak eden ünlü ay fatihi Neil Armstrong o an daha konferans kürsüsünde iken müslüman oldu... Böylece her devrin en yeni nizamı olan İslamiyet bir Fatihî Fethediyordu.

## FIKRALAR

### ELİNİ SÜRMEMİŞ

Koca Râgıp Paşa, bir gün ansızın, kendi adını taşıyan kütüphaneye gitti. Kitapları şöyle bir yokladı. Hepsi toz içindeydi. Bunu görünce kütüphane memurunu çağırıp :

— Aferin dedi. Çok güvenilir adammışsın.

— Evet efendim... Öyleyim efendim...

— Sana emânet edilen şeylere, elini sürmemişsin bile...

### PİZA KULESİ

Avrupa seyahatine çıkan adam, oralarda çektiği fotoğrafları hanımına gösteriyordu. Sıra Piza Kulesi önündeki resme geldi. Kadın resme baktı, baktı ve konuştu :

— Hani içki içmiyorum diyordun?

Adam gayet ciddi cevap verdi :

— Yalan söylemeye borcum mu var? tabii içmiyorum.

— Ah seni ah! baksana şu kulenin dibinde nasıl çarpık duruyorsun. Ben anlamaz mıyım?

(Tabii, kadın piza kulesinin eğri olduğunu bilmiyordu.)

### TV DİLİ

Zamanımızın televizyon çocuklarından birinin annesi hastalanmış ve sesi de kısılmıştı. Akşam eve gelen babası, kapıyı açan çocuğa sordu :

— Annen nasıl oğlum?

— Görüntü iyi ama baba, ses bozuk.

### 7.45 TRENİ

Adam işine geç kalır. Kestirmeden gitmek için bir çiftlikten geçmek ister, çiftçiye sorar :

— Affedersiniz der. Saat 8.00 trenine yetişmek için çayırınızdan geçebilirmiyim?

— Tabii efendim der çiftçi. Bizim boğada orada, sizi 7.45 trenine bile yetiştirir.

### BİR MOLLA KASIM GELİR

Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri zamanında yaşamış, onunla sohbet etmiştir. Taptuk Emre'nin talebesidir. 30 seneden fazla onun hizmetinde bulunmuş ve ondan feyz almıştır. Hatta bazı kaynaklar, Taptuk Emre'nin kızını Yunus Emre'ye verdiğini hem talebesi, hemde damadı olduğunu kaydeder.

Yunus Emre, senelerce hocasına dağdan odun taşıdı. Getirdiği odunlar ip gibi düzgün idi. Hocası buyurdu ki ;

«Ey Yunus, bu ne iştir? Hiç eğri odun görmedim.»

Yunus Emre şöyle cevap verdi : «Efendim, bu kapıya eğri odun yakışmaz.»

Allah katında bir ermiş kul olan Yunus Emre'yi milletimiz menkıbelerin kucağında gerçekten bir hayat ile yaşatmıştır. Hayatının her dönemine ait menkıbelerle edebiyat tarihinin boşluklarını doldurmuştur. Yunus Emre, üç bin kadar şiir söylemiş, bunlar bir divan hali nde toplanmıştır. Bu divan Molla Kasım'ın eline geçtiğinde bir su kenarında okur. Dine uygun bulmadıklarını yırtıp, yırtıp suya atar. Böylece iki bin tane kadarını imha etmişti ki, şu beyitle karşılaştı:

Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme,  
Seni sigâya çeken bir Molla Kasım gelür,

Bu beyti okur okumaz, Yunus'un keramet ehli erenlerden olduğunu anlar, divanı öpüp başına koyar. Fakat ne çare ki elde bin şiir kalmıştır.

### Suğla Gölü Projesi

■ Başarılı Sayfa 1'de

Suğla'nın göl vasfının korunması projenin esasını teşkil etmelidir. Sırf sulama amaçlı yapılacak kanal ve kanaletler işi kolaydan geçiştirmek olur. Ki, bu da Seydişehir için kazanç değildir. T. C. Haritasında Seydişehir'in bariz vasıflarından biri de «Suğla Gölü» dür.

Devlet Su İşleri'nin daha önce Suğla Islahı için yaptığı projede «Suğla'nın Göl vasfının korunması» projenin esasını teşkil ediyordu. Çalışmalar bu proje esas alınarak yürütülmelidir.

Bunun dışında kanal ve kanaletlerle yapılacak sulama amaçlı ve kolaya kaçan çalışmalara karşı çıkmalı, ıslahı yapacak insanlardan «Gölümüz'ü» istemeliyiz. Hatta yetkililer proje hakkında daha detaylı bir izah yaparak, çalışmanın şeklini açıklarlarsa bu konudaki tereddütlerimizi izale etmiş olurlar.

Rubâi

### ALİMLER

Ne olurdu halimiz, olmasaydı alimler,  
Alimler ki, Hak için insanlığa hadimler.  
Kararırdı dünyamız, aydınlatmasalardı,  
İçerdi kanımızı cehillerle zâlimler.

Sofa